



W

U

Y

V

E

N

H

A

E

R

D

Terwijl het snoeien van de wilgen aan de oprijlaan wordt afgemaakt, kruip ik maar weer eens achter de computer. Tot nog toe betekende deze winter voor mij vooral het van de ene griep in de andere belanden. Nooit heel vreselijk, maar wel erg vervelend! Ik ben vast niet de enige geweest. Maar ook is er, sinds lange tijd, weer een gezamenlijke activiteit geweest, waar een gezellig aantal bewoners op af kwam.

In deze nieuwsbrief wat nieuws over de BLOEMBOLLEN, informatie over HERBERG HAVERLIJ, een kort verslagje met foto's van het 'VUURKORFMOMENT' en een oproep in het kader van LOKALE VOEDING..



Afgelopen november, na lang wachten op een geschikt moment, is het er dan toch van gekomen: bloembollen planten! We hadden meer bollen dan beschikbare handen en de weerbarstige grond maakte het ons bepaald niet gemakkelijk. En zo kwam het, dat we niet alle bollen

verwerkt kregen, we niet op alle geschikte plekken zijn geweest en we op een gegeven moment genoeg geploeterd hadden zodat we wilden stoppen.

Maar de neusjes van de meeste bollen piepen nu al boven de grond: daar gaan we meer van zien! En, wie weet, worden andere Wuyvenhaerders er zo blij van dat er volgende herfst genoeg helpers zijn om de lege plekken op te vullen!





HERBERG HAVERLEIJ

DE WARME ONTMOETINGSPLEK
DIE WE SAMEN VORMGEVEN

Sinds een paar jaar bestaat Herberg Haverlij.

Ik wist dat mensen bezig waren om een ontmoetingsplek te realiseren in de Haverleij, maar hoe dat plan uiteindelijk is uitgegroeid tot een zeer gevarieerde plek, waar mensen van alles kunnen doen terwijl ze elkaar ontmoeten, dat had ik niet door.

Vandaar dat ik er hier aandacht aan wil wijden.

Op dit moment is er een verbouwing gaande, waardoor niet alles op de normale manier verloopt (duurt ongeveer tot april heb ik begrepen), maar ze liggen zeker niet stil.

Wat er onder andere gebeurt:

Koffieochtenden: op maandag en donderdag (vrije inloop)

Schaakclub: een keer per twee weken op **maandag**

Reparatie Herberg: eerste woensdagmiddag van de maand (vrije inloop)

Spelletjesavond: eerste woensdag van de maand (vrije inloop)

Zentekenen: een keer in de twee weken

Bloemschikken: op ad hoc-basis

Fotoclub: tweede maandagavond van de maand

Wandelen met lunch: elke derde zondagochtend in de maand

Genealogie: derde dinsdagavond van de maand

Leesclub: om de zes weken



Voor enkele activiteiten geldt dat je er zo binnen kunt lopen, voor de andere kun je je aanmelden via herberghaverleij@gmail.com. Hier kun je waarschijnlijk ook vragen stellen, bijvoorbeeld om de nieuwsbrief te ontvangen.

In De Tweeterp staat informatie over de gang van zaken rond de verbouwing.

O ja, waar vind je Herberg Haverleij?

In de Jenaplanschool Oberon 17. Ingang via de speelplaats, tegenover Halewijn 17.

Dankjewel Corry, dat je me erop gewezen hebt!



OPROEP LOKAAL VOEDSEL*

Sinds tuinder Arend Joosten vertrokken is van De Locatie aan de Gemeint in Vlijmen ben ik op zoek naar een eerlijk alternatief voor mijn aardappels, groenten en fruit.



Dit vind ik belangrijk:

- * zoveel *mogelijk lokaal of afkomstig van boeren, telers en tuinders uit de regio (in ieder geval uit Nederland)
- * van het seizoen
- * rechtstreeks van de boer
- * vers en bijna-biologisch
- * met smaak en voedzaam
- * van eigen bodem en ook letterlijk uit de grond
- * onverpakt, verpakkingsvrij of met herbruikbare papieren zakken, eierdozen en glazen potten
- * korte keten d.w.z. minimaal transport en opslag d.w.z. eerlijke prijzen, minimale belasting van het milieu, behoud van kwaliteit etc.etc.
- * flexibiliteit, gemak en service

Inmiddels heb ik verschillende mogelijkheden gevonden waarvan sommige pas interessant zijn als je die gezamenlijk doet, dus met meerdere personen/huishoudens.

Daarom ben ik hartstikke benieuwd: wie hier in Wuyvenhaerd wil dit ook?

Graag kom ik in contact met geïnteresseerde Wuyvenhaerders om te bekijken of we gezamenlijk wat kunnen doen op het gebied van inkoop/bezorging van verse aardappelen, groenten en fruit!

Wil jij aardappelen, groenten en fruit die voldoen aan de criteria hierboven?

Vind je het leuk, nuttig of interessant om samen te onderzoeken hoe we dit vorm kunnen geven?

Heb jij ideeën, suggesties of goeie tips die je graag wil delen?

Stuur mij een mail met je naam en korte uitleg.

Rond [datum van 2 weken na uitsturen nieuwsbrief] neem ik contact op om wat af te spreken.

Warme groet,

Carine Van Bost (wh51)

carine@carinevanbost.nl

ps:

Voor wie Arend Joosten en zijn verse producten mist, heb ik goed nieuws! Dit is de link naar zijn webshop service (met bezorgdienst) <https://devitaleaarde.bioregio.nl>

Voor donderdag 10.00 uur besteld, dan bezorgt hij donderdagavond of vrijdag overdag. Hij bezorgt o.a. in Engelen Haverleij!

Ik heb nu een paar keer gebruik gemaakt van zijn bezorgservice en dat gaat heel makkelijk. Leuk om Arend met een krat vol verse seizoensgroenten in mijn keuken te ontvangen!

En ik kan gewoon contant betalen als hij de spullen brengt.



Nog echt geen voorjaar, maar de vogels om ons heen denken van wel! Ze hebben van alles aan hun kop, behalve uitkijken voor het verkeer. De eerste waterhoen heeft dat al met de dood moeten bekopen, waarschijnlijk dankzij een bestelbus..., maar het helpt als wij voor ze uitkijken!

30
km

Over de nieuwsbrief:

Vorige keren hielp Marlies Selier me, door de boel op fouten na te kijken. Ik doe het voortaan zelf, zodat het voor haar een soort van verrassing blijft. Sorry dus voor onvolkomenheden en dankjewel Marlies.

Iedereen die iets (positiefs, dat wel!) wil delen, kan gebruikmaken van deze nieuwsbrief. Stuur gewoon een mail aan inekerooters@icloud.com
Dat ben ik, Ineke Uphoff
Huisnummer 1

Na de plek onder de vlag een beetje gezellig én hondendrollenvrij (?) gemaakt te hebben, waren we benieuwd wie er allemaal zouden komen.

Het was een vrieskoude middag die 7e januari. Het waaide hard, maar de vuurkorven brandden!



Verschillende mensen brachten hapjes en drankjes mee



We vonden het heel fijn ook nieuwe bewoners te zien!



'We' =
Marlies
Carine
Ineke

Iemand vroeg of er deze zomer weer een Franse middag komt. Goed idee, wie pakt het op? Wij komen wel, als het even kan!

Dankjewel Stefanie voor de foto's